

Vraag het aan Morya



Vraag wat tijd

“Ook in de moeilijkheden van het leven moet je proberen voorzichtig om te gaan met jezelf, net als met je medemens.

Het is niet omdat je ineens een grote moeilijkheid ontdekt in je bestaan, door omstandigheden, dat je dan binnen de kortste tijd een aantal dingen moet doen die dan een antwoord zouden kunnen geven op die moeilijkheid. Soms kan dit gewoon niet en soms moet je tijd vragen voor jezelf, ook dat moet mogelijk zijn.

Wees dus niet te lastig naar jezelf, want op den duur word je ook lastig naar anderen en het is een vervelend iets als je op die manier leeft.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 9: ‘Een evenwicht tussen jezelf en de ander’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 154

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


